



Bij de zondag



Dromen over vrede

In de komende week vieren we met dankbaarheid en vreugde onze Bevrijdingsdag. Maar overschaduwde door de oorlogen die gaande zijn, en ons daarin meezuigen.

Om zoveel leed in landen met burgeroorlog, of een dictatoriaal regime die angst en haat zaait. Daar kunnen en willen we onze ogen niet voor sluiten, maar anderzijds mogen we ook de droom voor ogen houden die God ons aanreikt in de Bijbel over een Vrederijk waar oorlog en onrecht niet meer zal worden gekend, waar zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers en speren tot snoeimessen.

Als alle mensen vogels dromen
met witte veren van satijn
of volgeladen appelbomen,
zal er dan al vrede zijn?

Als alle mensen zich vermaken
met dansen op een open plein,
als alle mensen oorlog staken
zal er dan al vrede zijn?

Als alle mensen huizen bouwen
met bloementuinen en jasmijn
en als ze vol zijn van vertrouwen,
zal er dan al vrede zijn?

Als alle mensen God begroeten
en samen delen brood en wijn,
als alle mensen Jezus roepen,
zal er dan al vrede zijn?

(NLB 1013, tekst Jan Jetze Bol)

Roelie Stevens-Schipper



Agenda

Vr. 1 mei 19.00 Weeksluiting

Tonckenshuys

Vr. 8 mei 15.00 Zanguurtje KSW

Tonckenshuys

Zaterdag 9 mei - 10.00 - 12.00 uur

Groene voorjaarsmarkt (stekkenmarkt)

Zondag 10 mei - na de dienst -

Maak je eigen 'glas in lood'

Elke vrijdag 10 uur: stamtafel

Collecten

1^e collecte KIA Noodhulp Myanmar

2^e collecte Kerk

3^e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

QR-codes collecten



Collecte 1



Collecte 2



Collecte 3

Liturgie

3 mei mw. Roelie Stevens - Schipper

Organist Harro Kraal

Liederen en Schriftlezing:

NLB 283: 1 en 2

Stil gebed.

Bemoediging, groet en drempelgebed

NLB 283: 5

Kyriegebed

NLB 418: 1, 2 en 3

Inleidende woorden

Zingen: Dit huis een herberg onderweg

Inleidende woorden, Gebed

Lezing: Micha 4: 1 - 4

Luisterlied: Imagine (John Lennon)

Overdenking met 4 maal tussenzang

uit NLB 1012: 1, 3, 4 en 5

NLB 756: 1, 2, 4 en 6

Gebeden, collecte, mededelingen

Slotlied NLB 1014: 1 t/m 5

Zegen

Aansluitend NLB 708: 1 en 6

(Wilhelmus)

De eerste collecte

Kerk in Actie Noodhulp Myanmar

Kliniek biedt noodhulp aan mensen op de vlucht.

Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in Myanmar schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. In Thailand, net over de grens, biedt de MaeSot-kliniek hulp aan vluchtelingen die berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken.

Oproep voor tuingereedshap

Voor de kerktuin moet er tuingereedschap worden vervangen. Wie heeft er nog goed gereedschap over dat we kunnen gebruiken bij de kerktuin? Zo ja dan kun je mij bellen en haal ik het op, Mijn tel.nr. 0528371851 of 0620265811.
vr.gr. Henk Hulzebosch

Kosters

Deze komende week zijn Fennie en Bert Veuger de dienstdoende kosters
kosterstelefoon : 06 249 238 44.

Telefoonnummers:

Scriba – Martha v.d. Zwaag:
06 34825931
Kerkelijk werker – Roelie Stevens:
06 45741799

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Voor meer informatie zie Website:
www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website
<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>